

Vi ställde en av våra trogna styrelsemedlemmar, Monica Anderson mot väggen och fyrade av

17 frågor till en DC Swea



Hur länge och var har du bott utomlands?

Jag har bott utomlands i många år. Efter att jag tagit studenten for jag till Frankrike för att läsa franska. Där träffade jag en amerikan. Vi gifte oss så småningom och fick 3 barn. Innan det blev dags för giftermål, arbetade jag under en kort period som flygvärdinna for Pan Am. Min man och jag bodde också i Tyskland, där han gjorde sin militärtjänstgöring. Det var nästan som semester – 2 år i Oberammergau, de tyska alperna. Efter det bodde vi i Tallahassee, Florida i över 30 år.

Vad gjorde du innan - i Sverige?

Gick i skolan

Vilken är den största förändringen?

Jag saknar familj, vänner, svensk natur och kultur.

Vilka är fördelarna med att bo utomlands?

Man får en inblick i andra kulturer och lär känna många olika människor. Får nog en något annorlunda världsbild, än om man hade stannat hemma i Sverige.

Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka?

Att man aldrig känner sig riktigt, riktig hemma.

Hur ser din vardag ut?

Med stor glädje passar jag mina barnbarn! Jag har 5 barnbarn varav tre bor här i Washington DC. För nära två år sedan köpte jag ett rowhouse, ett renoveringsobjekt, som tar mycket tid och energi.

Vad gör du helst på fritiden?

På fritiden umgås jag med familj och vänner, jobbar med mitt hus och i trädgården; handarbetar. Jag går också gärna på museer och bio.



Beskriv en lyckad fest.

Fira något eller någon med familj och vänner – laga god mat - gärna fisk eller skaldjur. Jag tycker också att det är mycket roligt att göra utflykter med en picknick.

Vad är du bäst på?

Någon riktigt stor talang har jag inte, men väldigt många små talanger.

Och sämst?

Jag tycker inte om att hålla tal!

Du och SWEA**När blev du Swea?**

När jag flyttade till Washington DC 2005 blev jag en Swea.

Varför?

Hade hört talas som SWEA och tyckte att det lät väldigt trevligt. Ville gärna få kontakt med andra svenskor.

Om du har en uppgift i SWEA just nu, vad är den?

Jag har varit kassör och del av program gruppen (2010 - 2013) och nu håller jag i Syjuntan tillsammans med Kristina Bergsten.

Vem, nu levande eller i världshistorien, skulle du helst vilja bjuda till ett SWEA-möte?

Det får bli ett långbord med många av de som arbetar eller har arbetat med att förbättra kvinnors livsvillkor.

Berätta om ditt roligaste SWEA-minne.

Jag har väl inte bara ett minne utan jag måste säga alla julbasarer. Det är så fantastiskt att se hur dessa stora evenemang blir verklighet – all energi och glädje som bara sprudlar. Sweor kan!!

