

Vi ställde en av våra medlemmar, Margareta Dencker mot väggen och fyrade av

17 frågor till en DC Swea

Hur länge och var har du bott utomlands?

Jag kom till U.S.A. 1952 och fick under de första sex åren två pojkar och två flickor. Först var jag i New York och sedan i Vermont, där jag fortfarande har ett hus. Nu vintrar jag med min son Peter i Silver Spring, Maryland.



Vad gjorde du innan - i Sverige?

Tog hand om barn. Blev blåvinge när jag var 8 år. Scoutledare - var Baghera i tolv år. Hasse Alfredsson var en av mina vargungar. Handollspelare. Arbetade i Helsingborgs nya Sparbank och på Rådhuset. Var politiskt aktiv. Berättare, skrev noveller till Allers och 25an, en tidning i Helsingborg.

Vilken är den största förändringen?

Friheten förlorad! "You can't go out with that blond hair" sa min svärmor i New York när jag kom till USA. Hon var rädd för de svarta som bodde i New York.

Vilka är fördelarna med att bo utomlands?

Att jag kan färdas mycket till andra länder t.ex. har jag åkt båt över Atlanten 40 gånger. Har flugit via Island många gånger. Åkte med norska, ryska, franska och polska båtar. Har talat på två Fredskonferenser, en i Holland och en i St. Petersburg, Ryssland.

Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka?

Jag saknar friheten och föräldrarna och barndomshemmet!

Hur ser din vardag ut?

Mycket aktiv. Jag rör mig, skriver, läser. Ger ut böcker.



Vad gör du helst på fritiden?

Skriver om mina upplevelser. Älskar barn! Jag introducerade svensk gymnastik i Vermont 1952 och var aktiv i 30 år. Undervisade i gymnastik fram till 1980 och hade hundratals elever från 4 till 12 år i 24 klasser per vecka. Det är viktigt för mig att ha kontakt med många människor runt jorden.

Jag har arbetat för fred hela mitt liv. Jag minns att när jag var sex år tog jag hand om en flicka som var fem. Hon vågade inte gå ut och leka för att pojkarna var så stygga. Men jag höll henne i handen och såg strängt på pojkarna!

Vad är du bäst på?

Att skriva och fotografera. Har ägnat mig åt att hjälpa flyktingar de sista 30 åren då jag slutade med gymnastiken och reste till Mellanöstern.

Och sämst?

Att tala kinesiska och japanska m.fl.språk... jag kan bara svenska, danska, franska, engelska, tyska, och ryska.



Du och SWEA

När blev du SWEA?

För cirka fem år sedan?

Varför?

Jag ville ha kontakt med svenska kvinnor och hjälpa dem! Det som förvånade mig i USA var att kvinnor inte fanns alls i Senaten och bara några få i House of Representatives. Där behövdes de! Jag blev bekant med Patrick Leahy in Vermont och Ted Kennedy vid mina besök i Senaten.

Vem, nu levande eller i världshistorien, skulle du helst vilja bjuda till ett SWEA-möte?

Ted Kennedy och Martin Luther King. Jag beundrar dem! Jag träffade Martin Luther King i Sverige innan En Gränslös Kväll på Operan.

Berätta om ditt roligaste SWEA-minne.

Den 6 februari var det fest på svenska Ambassadör-residenset här i Washington. Det var förfärligt kallt ute men jag tinade upp så småningom bland 75 pratande kvinnor. Men höjdpunkten var när det serverades supe'. Där fanns fisk och kalkon och underbar desert! Och bäst av allt en fastlagsbulle med vispgrädde, jag har inte ätit en fastlagsbulle sedan jag var barn, och en liten strut gjord av choklad. Jag njöt! Min vän, Karin, som jag hade kommit tillsammans med, och jag pratade glatt och fick höra av en SWEA att vi måste vara mor och dotter! Vilket vi inte var!

Vad har vi glömt att fråga?

Tror du att det finns en chans för världsfred?

Vad skulle du ha svarat?

Inte så länge vissa länder fortsätter att tillverka dödsvapen! Sverige har visat ett gott omdöme. Det finns många som blir rika på krig!

