

Vi ställde vår nya ordförande, Li Ansefelt Thornton mot väggen och fyrade av 17 frågor till en DC Swea

Hur länge och var har du bott utomlands?

Jag har bott utomlands sedan 1988 då jag tog ett sabbatsår som AuPair i Miami, och sedan aldrig flyttade hem igen. Efter fyra år i soliga Florida bodde vi tre år i vackra men aningen kalla Fairbanks Alaska. Vi spenderade ett par år i Colorado Springs, njöt av tre Europeiska år i Wiesbaden Tyskland för att sedan landa i en liten småstad mitt i slätternas Kansas där vi bodde i fyra år. Vi tillbringade ett år med att pendla till San Antonio Texas där min man pluggade innan vi flyttade till Silver Spring Maryland på ett år för att sedan återvända till Florida, denna gången på västkusten i Tampa. Direkt efter Florida så bodde vi fyra år på Hawaii innan vi hamnade här i Springfield Virginia.



Vad gjorde du innan - i Sverige?



Efter gymnasiet flyttade jag från Katrineholm till Norrköping där jag monterade TVapparater på Philips. Efter ett par år tröttnade jag på det och hoppade på en Turistutbildning och direkt efter det blev jag erbjuden ett jobb inom hemtjänsten som jag med glädje tog och arbetade med till jag flyttade utomlands.

Vilken är den största förändringen?

Jag har gått igenom många förändringar eftersom var stat i USA fungerar olika i väldigt mycket, men kulturen och människorna är definitivt annorlunda än i Sverige, så jag har fått lära mig att vara flexibel och acceptera allt nytt som kommer min väg.

Vilka är fördelarna med att bo utomlands?

Största fördelen med att bo utomlands är att jag fått lov att lära mig så mycket nytt. Jag har lärt mig nya kulturer och lärt känna en massa nya trevliga människor. Det jag gillar med USA i jämförelse med Sverige är att det är helt OK att vara duktig här. Man har rätt att vara stolt över sitt land, sin bakgrund och sig själv. Ger man någon en komplimang, blir dom glada och tackar så hjärtligt. Det tycker jag känns väldigt positivt.

Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka?

Den största nackdelen förutom att det inte finns någon god leverpastej här, är avståndet till mina föräldrar, släkt och barndomsvänner därhemma. Det är svårt att hinna med att träffa alla när man bara kommer hem en liten stund varje år, men som tur är finns idag många elektroniska verktyg, så det är lättare än för några år sedan att hålla kontakten. Sedan saknar jag Allemansrätten som ju är något helt fantastiskt speciellt för Sverige och inte finns här.

Hur ser din vardag ut?

Som fotograf har jag fördelen att kunna planera mina dagar i stort sett hur som helst, vilket jag utnyttjar till fullo. Båda barnen bor fortfarande hemma, så det blir lite skjuts hit och dit. SWEA-arbete förstås och andra volontärjobb som dyker upp. Till exempel volontärarbetade jag i Afrika en månad, och stöttade också The Mentor Foundation som fotograf då vår svenska drottning kom på besök. Jag försöker också ta tillvara på tillfället och se så mycket som möjligt av var plats vi bor på, och har haft turen att kunna åka hem till Sverige och träffa mina föräldrar som börjar bli till åren, flera gånger om året.



Vad gör du helst på fritiden?

Jag tycker mycket om att fotografera, gå promenader, läsa böcker och träffa vänner. Jag gillar också att resa och lära mig om nya kulturer.

Beskriv en lyckad fest.

God mat och gott att dricka tillsammans goda vänner och familj. Mycket prat, skratt och sång. Jag saknar det typiskt svenska sättet att festa på, men det är helt ok att ha party à la America också, med biljard, fotboll och öl källaren.

Vad är du bäst på?

Jag är organiserad och målmedveten och får saker gjort på kort tid.

Och sämst?

Jag har ett fruktansvärt dåligt tålamod och tappar snabbt intresset och behöver nytt att göra.

Du och SWEA

När blev du Swea?

Jag hade kontakt med SWEA när vi bodde i Colorado 1996 och min dotter som då var tre år var med i deras luciätåg, men jag blev inte Swea förrän 2007.

Varför?

Min goda vän i Tampa startade upp SWEA Tampa Bay och drog med mig som kassör, och sedan dess har jag varit involverad på ett eller annat sätt i en SWEA-styrelse och SWEA Internationals webbredaktion i stort sett hela tiden.

Vad är din uppgift i SWEA just nu?

För tillfället är jag ordförande och webbredaktör här i SWEA DC, samt rådgivare & konsult i SWEA Internationals webbredaktion.

Vem, nu levande eller i världshistorien, skulle du helst vilja bjuda till ett SWEA-möte?

Svårt att välja bara en, men Astrid Lindgren, för hon hade en fantastisk positivitet och främjade verkligen Sverige och svensk kultur.

Berätta om ditt roligaste SWEA-minne.

Jag har flera roliga minnen, varav ett är att jag när jag bodde på Hawaii, blev som SWEA Internationals webbredaktör skickad hit till DC på Världsmötet 2009. Vilka goda vänner jag fick, verkligen en helt fantastisk upplevelse! Mitt senaste är DCstyrelsens härliga resa till RM i Philadelphia. Åtta tjejer inpackade i en bil i flera timmar. Underbart!

Vad har vi glömt att fråga?

Vad är det bästa med SWEA?

Vad skulle du ha svarat?

Det bästa med SWEA är att man har ett nätverk av svenska tjejer världen över. När man som jag flyttar väldigt mycket är det alltid det första jag går in på nätet och letar efter, och oftast är SWEA min första kontakt med min nya boplatz.

