

Vi ställde en lång och trogen medlem, och en av våra programansvariga, Kristina Bergsten Chereton mot väggen och fyrade av

17 frågor till en DC Swea



När kom Du till USA och varför?

Jag kom till USA den 28 augusti 1969 - närmare bestämt först till Kennedy Airport via Island med IcelandAir från Göteborg. Jag kommer ihåg att vi mellanlandade i Reykjavik, där det snöade. Mitt slutmål var Washington, D.C. där det förstas var väldigt varmt och hett då det var i slutet av augusti.

Skälet att jag emigrerade var att det redan som en tonåring alltid varit min stora dröm att komma till Amerika. Jag hade många släktingar på min fars sida som hade emigrerat. Min farfar var i Amerika i sex år på 1890-talet. Han reste över med sina bröder via Liverpool, England, där de väntade på ett skepp i två månader. Det gick inte så fort på den tiden. Under mina uppväxtår hade min familj fortfarande kontakt med våra amerikanska släktingar.

Mina Amerika-drömmar fanns fortfarande kvar efter jag hade gått ut Bar-Lock i Stockholm och arbetat ett år på Volvo. Därför skrev jag till mina amerikanska släktingar i Kansas City, Missouri, och frågade om de kunde hjälpa mig med att komma över till USA. Efter det kontaktade jag Svenska Handelskammaren i San Francisco och New York City för att ansöka om arbete. Båda med negativt resultat, men jag gav inte upp utan beslöt mig för att söka till Svenska Handelskammaren i London, England och blev informerad, att jag stod med som reserv. Det raket för mig. Jag åkte över till London och tog ett jobb som Au Pair i en engelsk familj. Efter några veckor i London ringde jag upp Svenska Handelskammaren. De testade mig och jag blev accepterad som praktikant i Anglo-Swedish Trade studier.

Av en händelse fick jag reda på att en amerikansk agentur anställde brittiska sekreterare. Jag tog reda på om det hade någon betydelse att jag var svenska och det var inget problem. Så jag anställdes och blev sponsrad av denna agentur. På så sätt kunde jag äntligen åka till Amerika.

Jag hade många positiva upplevelser från allra första början, särskilt här i Washington. Jag bodde också ca fyra år i Denver, Colorado, men flyttade tillbaka hit eftersom Denver inte gick att jämföra med Washington DC. Åren gick och jag gifte mig och blev mer och mer amerikaniserad. Vid det laget fann jag det svårt att anpassa mig till svenskt leverne.

Har Du varit med i SWEAstyrelsen länge?

Jag har varit med i styrelsen i ungefär 1 1/2 år. Vi har styrelsemöte en gång i månaden, då vi först äter middag tillsammans och sedan diskuterar olika punkter på programmet. Alla tar med sig någonting att äta eller dricka och vi har väldigt skojigt. Det är ett bra sätt att lära känna andra medlemmar i SWEA och få kännedom om,

vad som händer bland svenska och skandinaviska föreningar i vårt område.

Har Du varit med i styrelsen flera gånger?

Det här är första gången. Jag brukade vara mycket upptagen med arbete, skola och tog också hand om min man, som var sjuklig. Jag sade alltid, att när jag fick mer tid skulle jag vilja vara engagerad i SWEA, så nu är jag det.



Vad är Din post i SWEA DCs styrelse?

Jag är med i Programkommitten. Det är skojigt och givande att tillsammans med andra medlemmar planera och arrangera olika program, särskilt när man ser och hör att SWEAs medlemmar roar sig och uppskattar alla våra olika evenemang.

Vad tycker Du är det bästa med SWEA?

Det bästa med SWEA är att vi alla har samma bakgrund och förstår varandra utan att behöva förklara. Vi kommer ju från samma kultur och har samma traditioner.

SWEA erbjuder många olika aktiviteter, t.ex. biblioteket och bokcirkeln med svenska böcker, syjunta, kräftsiva, middag med ärtsoppa, julfest, utflykter och mycket mer. Vi har ju också tillfälle att träffa andra svenskor i andra delar av världen från andra SWEA-avdelningar utspridda över hela jordklotet.



Jag fann också, när jag inte var lika aktiv i SWEA, att när jag då och då gick till de olika aktiviteterna så hittade jag alltid någon att prata med. SWEA har varit mycket viktig för mig, och jag har lärt känna många intressanta och trevliga människor.

När gick Du med i SWEA?

Jag har varit med från allra första kvällen, då det var "SVEA". En svenska, som jag brukade äta lunch med en gång i veckan talade om för mig om planeringen av SVEA. Vi träffades en grupp svenskor en söndagskväll i Georgetown med Kate Novak som ledare. Kate informerade oss om vad som skulle bli SVEAs syfte och ändamål. Vi var alla mycket intresserade och tyckte att det var en utmärkt idé att bilda en förening för svenska kvinnor boende utomlands. Det var 1981!

Varför?

Jag är alltid intresserad av att träffa nya människor. Det är också viktigt för mig att hålla kontakt med mitt hemland. Fast jag har bott i USA över 40 år och är amerikansk medborgare, så kommer jag alltid att känna mig först och främst som svensk.