

## Vi ställde en av våra medlemmar, Gunnel Hamilton mot väggen och fyrade av 17 frågor till en DC Swea

### Hur länge och var har du bott utomlands?

Jag har bott 13 år i USA, sedan jag gifte mig med doktor Kenneth Hamilton 2001.



### Vad gjorde du innan - i Sverige?

Dessförinnan hade jag rest mycket i världen på mina långa sommarlov, eftersom jag var lärare i Sverige.

En höjdare var sommaren jag tillbringade i Tanzania, Moshi, hos några svenska missionärer. Fick följa med dem ut i byarna och bland annat träffa massajer. Som gräddare på moset besteg jag Afrikas högsta berg, Kilimanjaro 5 895m.högt.

### Vilken är den största förändringen?

Den största förändringen i mitt liv var, när jag gifte mig och flyttade till USA. Det har varit roligt att få uppleva en annan del av världen. Nya dörrar öppnades, med nya möjligheter. Men jag har också förändrats under denna tid, till det bättre hoppas jag.

### Vilka är fördelarna med att bo utomlands?

Fördelarna med att bo i USA är att de flesta människor här har valspråket: "Ingenting är omöjligt". Amerikanerna är öppna och glada människor.

### Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka?

Nackdelarna är att amerikaner i allmänhet inte är så miljömedvetna. De använder starka kemiska medel för att bekämpa ogräs, insekter etc. De har fler tillsatser i maten, förutom socker och salt i mängd, färg- och smakämnen som är farliga för hälsan. Jag gör vad jag kan för att förbättra detta. Bl a har vi nu ägg från frigående höns i vår affär. Dessutom lämnar jag in gamla mediciner på apoteket i Del Rei, för där tar de emot dem och bränner dem.

### Hur ser din vardag ut?

Min vardag innehåller många olika aktiviteter. Konstkurser i skulptur och oljemålning på Torpedo Factory, Alexandria, undervisning i svenska på svenska skolan, Falls Church, språkskolor i DC och privatundervisning. Två dagar i veckan är jag på gymmet gör Thai Chi, spinning, total toning och maskiner. Sjunger i en kör, är redaktör för Församlingsbladet, svenska kyrkan i DC, medlem i kyrkorådet och tillhör en amerikansk kvinnoorganisation "Lydia" som arbetar med välgörenhet. Så träffar jag barnbarnet Tate, 6 månader så ofta jag får.

### Vad gör du helst på fritiden?

På helgen vill jag göra en långpromenad t ex till Mount Vernon, hemifrån mig är det 12 km. I Sverige, dit vi åker i februari, åker vi skidor. Har åkt Tjevasan och Kortvasan flera gånger. Båda loppen är 30 km. Har också åkt Halvasan från Evertsberg till Mora. Året därpå åkte jag från Berga by, Sälen till Evertsberg i Öppet spår. Så jag har åkt hela Vasaloppet, dock inte på samma dag. Gillar att sy och väva. Har bla a sytt en pyjamas till min man och vävt tyget till min folkdräkt, vilken jag sedan sydde för hand. Min man och jag har varit på en kurs i liturgisk vävning, där vävde vi och sydde stolar som vi skänkte till Svenska kyrkan, Washington.





### **Beskriv en lyckad fest.**

Mitt bröllop var en höjdare, men det tar alldeles för lång tid att beskriva. Och vi var på ett indiskt bröllop för ett år sedan, det var också helt fantastiskt och verkligen annorlunda. Men på min 60-års dag ordnade min man med mat från Dishes of India och vi hade en fest i den amerikanska kyrkan. Jag ville inte ha några presenter utan samlade pengar till ett vattenprojekt i Kambodja som vår kyrka hjälpte till med. Det kom 65 personer och de gav mer än \$1700. På så sätt fick festen även göra nytta.

### **Vad är du bäst på?**

Jag är bra på att uttrycka mig i tal och skrift. Bra på att förhandla, har haft flera förtroendeuppdrag i Sverige bl a varit ordförande i en vägförening i 6 år. Har lätt att knyta kontakter. Hade min egenhändigt sydda folkdräkt på en populär handarbetsutställning på Woodlawn Plantation, Alexandria. Jag vann tredje pris i "Fine Handsewing". Har haft två tavlor på utställning och båda såldes.

### **Och sämst?**

Sämst är jag på att hitta på nya ställen, vilket ibland har varit ett problem, när jag kört bil i Washington, DC med omnejd.

### **När blev du swea?**

Jag blev swea år 2003.

### **Varför?**

Jag tyckte att SWEA hade många intressanta program och arrangemang. Dessutom var det bra att träffa kvinnor som bott länge i USA och visste en hel del om livet här.

### **Vem, nu levande eller i världshistorien, skulle du helst vilja bjuda till ett SWEA-möte?**

Jag skulle vilja bjuda Michelle Obama.

### **Berätta om ditt roligaste SWEA-minne.**

Det roligaste minnet jag har är SWEA-festen jag var på i Stockholm, vid SWEA:s 25-års jubileum. Gala-middagen var i Stockholms stadshus. Vi fick uppleva en Nobelmiddag fast utan Nobelpristagare. Utsökt god mat och dans i gyllene salen efteråt. Jätte-kull!

### **Vad har vi glömt att fråga?**

Är det något annat du vill säga?

### **Vad skulle du ha svarat?**

Det är mycket jag fått uppleva i mitt liv och jag är så tacksam till vår Herre, speciellt för tiden här i USA. Tack SWEA för att ni också bidragit till detta.

