

Vi ställde en av våra medlemmar, Anette Stjärnhjärta mot väggen och fyrade av

17 frågor till en DC Swea

Hur länge och var har du bott utomlands?

5 år i Fredericksburg VA

Vad gjorde du innan - i Sverige?

Jag bodde i Stockholms skärgård och jobbade som karriär coach.

Vilken är den största förändringen?

Att börja om från början och att inte förstå kulturen, att skapa mitt eget arbete, skaffa nya vänner och mest av allt att vara så långt ifrån mina barn och barnbarnet.



Vilka är fördelarna med att bo utomlands?

Att den amerikanska kulturen stöder att jag kan vara hur mycket jag vill. Jante lagen verkar inte finna här. Jag kan ta ut svängarna.

Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka?

Ja som jag sa vara så långt borta från mina barn och barnbarnet. Den stora nackdelen är också att jag måste sätta mig i bilen och köra till någon national park för att kunna gå i skogen.



Hur ser din vardag ut?

Jag vaknar när jag vill och oftast börjar jag min dag med att göra yoga och äta frukost med min man. Jag arbetar hemifrån och coachar kvinnor som letar efter sin Mr Right. Jag tillverkar videor som är utbildningsmaterial till mina on-line kurser. Både min man och jag arbetar hemifrån så vi tränar och äter lunch tillsammans. På eftermiddagarna studerar jag

eller läser, allt för att lära mig något nytt antingen för mig personligen eller för att kunna göra ett ännu bättre jobb.

Vad gör du helst på fritiden?

Jag tycker om att vara ute i naturen, gå, springa och plocka bär. Jag sjunger i kör och dansar. Jag älskar musik och dans, det är mitt sätt att ladda mina batterier. Jag har en egen atelje där jag målar tavlor med starka färger. Och bäst av allt jag tillbringar 4 månader i Sverige vilket innebär att jag träffar mitt barnbarn, mina barn och vänner. Jag har ett hus vid havet och spenderar praktiskt taget hela dagarna ute.

Beskriv en lyckad fest.

En lyckad fest innehåller goda vänners närvaro, god mat och intressanta samtal som vågar gå på djupet, som handlar om livet och relationer.

Vad är du bäst på?

På att sprida glädje och inspirera andra att våga förändra sitt liv till det bättre.

Och sämst?

Att sälja något vare sig det är saker eller mina tjänster.

Du och SWEA**När blev du swea?**

2010

Varför?

Jag ville och vill hålla kontakten med det svenska språket och vår kultur. Och så är det roligt att hitta nya vänner.

Vem, nu levande eller i världshistorien, skulle du helst vilja bjuda till ett SWEA-möte?

Oprah Winfrey

Berätta om ditt roligaste SWEA-minne.

Mitt roligaste minne är ett besök på en av Virginias vingårdar. Vi hade picknick och efter ett glas eller två så började en av de äldre damerna började sjunga och berätta fräckisar. Hela bordet började sjunga. Jag skrattade så mycket den eftermiddagen att så att det fortfarande ger mig ett leende vid bara tanken på det.

Vad har vi glömt att fråga?

Om du visste att du hade ett år att leva vad skulle du göra?

Vad skulle du ha svarat?

Jag skulle göra och leva som jag gör nu. Men framför allt berätta för alla jag älskar hur mycket jag älskar dem.

