

Vi ställde vår medlemsansvariga, Anna Maripuu mot väggen och fyrade av

17 frågor till en DC Swea

Hur länge och var har du bott utomlands?

Sedan jag var 2½ år gammal. Vi bodde överallt: Bangladesh, Indien, Afghanistan, Abu Dhabi och Dubai, Zambia, Holland, Schweiz, England och till och med i USA: Ohio, Michigan och North Carolina, och som vuxen har jag bott i Frederick, Maryland och Washington DC! Vi var hemma i Sverige och träffade mina släktingar: kusiner och faster, farbror, morfar, farfar, farmor mm. varje sommar.

Vilken är den största förändringen?

Hela mitt liv har bestått av en massa förändringar! Men jag saknar svensk kultur och mat, och det vackra svenska landskapet.

Vilka är fördelarna med att bo utomlands?

Att man träffar så många intressanta människor och får uppleva så mycket som är varierande och spännande.

Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka?

Man saknar släktingar och de trogna, lojala svenska vännerna. Svenskar har en förmåga att vara folk man kan lita på!

Hur ser din vardag ut?

Jag jobbar hårt. Ofta 10 timmarsdagar. Sitter framför datorn och ofta i möten. Men jag älskar mitt arbete och tycker det vi håller på med på IMF är väldigt spännande och otroligt världs-aktuellt och viktigt.

Vad gör du helst på fritiden?

På fritiden sjunger jag (repetitioner, konserter och sånglektioner) och försöker ge mig ut i naturen så mycket som möjligt. Svenskar älskar ju frisk luft!! Jag är också mycket social och umgås en hel del med vänner och är aktiv i diverse organisationer... som SWEA!

Beskriv en lyckad fest.

Jag är en nervös värdinna. Jag vill att allting skall vara perfekt. Och jag brukar duka upp med bästa porslinet och kristallglas och oroa mig för varje detalj. Men då slappnar man inte av. Det bästa är när man har gott om god mat och dricka, rullar upp mattorna, sätter på bra musik och kanske har druckit några cocktails och bara låter sig umgås med gästerna på ett avslappnat sätt. Då brukar alla ha kul, till och med en själv!

Vad är du bäst på?

Jag är väldigt bra på att se till detaljer och att organisera. Jag är också bra på att prata med folk få kontakt och få dom att prata om sig själva - jag är rätt så nyfiken och intresserad av vad folk gör, hur dom tänker och vad dom tycker. Det tror jag dom flesta uppskattar - att man bryr sig om dom, och det gör jag genuint.

Och sämst?

Som enda barnet är jag kanske inte alltid så flexibel som jag skulle vilja vara. Jag är van att få saker och ting på mitt sätt!



Du och SWEA

När blev du swea?

Jag blev Swea på sena 80-talet, men tog en lång paus. Det känns bra att komma tillbaka till SWEA!

Varför?

Just nu så håller SWEA på med så mycket som är lockande och trevligt. Och jag tycker om den internationella aspekten - att det finns Swear överallt!

Vad är din uppgift i SWEA just nu?

Jag är medlemsansvarig.

Vem, nu levande eller i världshistorien, skulle du helst vilja bjuda till ett SWEA-möte?

Jag skulle bjuda in min mamma. Jag önskar att vi bodde i samma stad, i samma land! Hon är min bästa vän och jättebra sällskap - alltid klok och hjälpsam och full av bra idéer.

Berätta om ditt roligaste SWEA-minne.

Det finns många - men det var himla roligt att åka upp till New Jersey med Cecilia Browning och Eva Hansson och inhandla massor av Kosta Boda och Orreforsglas för att sedan sälja det på SWEAs julbasar. Det var också jättekul att baka småkakor i residensets kök.

Vad har vi glömt att fråga?

Hur ser jag framtiden?

Vad skulle du ha svarat?

Livet blir bara bättre och bättre! Och att vara engagerad i en organisation som består av så många underbara svenska kvinnor känns jättebra!



Februari 2013